

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ «ΤΟ ΒΗΜΑ»

Η περικοπή των υποτροφιών του ΙΚΥ

Από την κυρία Ελένη Ιωάννου

Τελείως αιφνιδιαστικά και μυστικά άλλαξε το καθεστώς των υποτροφιών των πανεπιστημίων. Χρόνια το ΙΚΥ δίνει δύο υποτροφίες στους δύο πρώτους κάθε σχολής. Το... αστρονομικό ποσό των 1.400 ευρώ τον χρόνο για τον καθένα φάνηκε πολύ και περιττό στο σημερινό υπουργείο Παιδείας και έκανε εκεί τις περικοπές του. Αντί να πριμοδοτεί το ταλέντο, το μεράκι και τους κόπους νέων παιδιών, τους κόβεις και τα ψίχουλα που με νόμο παίρνουν. Αναρωπιέμαι, αυτά τα χρήματα που δεν θα πάρουν εφέτος οι δεύτεροι των σχολών ποιες τρύπες θα πάνε να κλείσουν; Τα έξοδα σε χαρτιά υγείας του ίδιου του υπουργείου;

Αντί να δίνεις λόγους και στόχους στους νέους να πάνε μπροστά, κόβεις και το τιμπικό αλλά και οικονομικό κίνητρο... Αλίμονο.

ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Αθήνα

Η αξιολόγηση του μαθητή στο σχολείο

Από τον κ. Κωνσταντίνο Πλιούμπη

Ο λόγος εδώ είναι για την αξιολόγηση του μαθητή στο σχολείο, με αφορμή την εισαγωγή του φακέλου αξιολόγησης από τη νέα σχολική χρονιά. Και πρώτα πρώτα σύντομα η ιστορία του προβλήματος. Στα μέσα του 19ου αιώνα μπαίνουν στα σχολεία οι μηχανισμοί των εξετάσεων και της βαθμολόγησης, με σκοπό τη διαίωξη της αστικής τάξης, που τότε βρισκόταν στην εξουσία. Και αυτό γιατί στους μηχανισμούς αυτούς υπήρχαν και λανθάνουσες λειτουργίες – γνωστές στους λίγους – που ευνοούσαν αυτή τη διαίωξη. Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο θα έρθουν στην επιφάνεια οι λανθάνουσες αυτές λειτουργίες κάτω από την επίδραση ορισμένων κοινωνικών και πνευματικών γεγονότων και θα δημιουργηθεί ένα έντονο παιδαγωγικό ρεύμα εναντίον της αξιολόγησης. Παρ' όλη όμως αυτή την αντίδραση, η αξιολόγηση επικρατεί και σήμερα στα σχολεία, με την ίδια πάντα επιδίωξη. Αυτό δείχνουν οι παρακάτω γενικές και σύντομες παρατηρήσεις:

1. Καθώς το σχολείο χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες, βάζει σε αυτούς ταμπέλες, ταμπέλες που θα επηρεάσουν τη μελλοντική ζωή του ατόμου, περιορίζοντας ή αυξάνοντας τις απαιτήσεις στις επαγγελματικές επιδιώξεις και στην ίδια τη ζωή.

2. Με την αξιολόγηση το σχολείο παρουσιάζει την κοινωνική κατάσταση του μαθητή, σαν πνευματική πραγματικότητα, μια που είναι γνωστό πως η επίδοση του μαθητή είναι συνάρτηση της οικονομικής, μορφωτικής και πολιτιστικής κατάστασης του οικογενειακού περιβάλλοντος, με τις γνωστές επιπτώσεις.

Από τον κ. Λουκά Χ. Μαργαρίτη

Είμαι καθημερινός και μεθοδικός αναγνώστης της εφημερίδας σας επειδή τη θεωρώ από τις σοβαρότερες που κυκλοφορούν. Θυμίζω στους αναγνώστες ότι μου έχετε κατά καιρούς δώσει το βήμα να διατυπώσω επιστημονικές απόψεις για θέματα κινητής τηλεφωνίας. Η σημερινή μου παρέμβαση υπαγορεύεται από την υποχρέωση που αισθάνομαι ως δημόσιο πρόσωπο να πάρω θέση σε καιρία τρέχοντα θέματα, αφού πολλοί από τους αναγνώστες σας σίγουρα σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με φοιτητές, νυν και πρώην, που είχα την τύχη να εκπαιδευτώ κατά τη διάρκεια της 35ετούς μου θητείας στην ανώτατη εκπαίδευση. Αφορμή για τη σημερινή μου παρέμβαση αποτέλεσε το άρθρο της 6.9.2006 του κ. Πρετεντέρη, τον οποίο εκτιμώ βαθύτατα. Είναι σίγουρο ότι κάτι δεν πάει καλά με τα δημόσια πράγματα, την

Ο Αρχιεπίσκοπος και η Μητρόπολη

Από τον κ. Χάρη Κονιδάρη

Διάβασα με προσοχή το άρθρο του κ. Ι. Πρετεντέρη με τίτλο «Ποιος κοροϊδεύει ποιον», στο πλαίσιο του οποίου, με αφορμή την επίσκεψη στον Αρχιεπίσκοπο του υποψηφίου Δημάρχου Αθηναίων κ. Σκανδαλίδη, προβαίνει σε εκτιμήσεις αβάσιμες για το πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου και τις σχέσεις του με το ΠαΣοΚ.

Ο Αρχιεπίσκοπος είναι θρησκευτικός ηγέτης και όχι πολιτικός πρόσωπο. Δεν γνωρίζει «παρατάξεις», γιατί η Εκκλησία, την οποία πιστά υπηρετεί, δεν ταυτίζεται με συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους, αντιθέτως, όλους τους σέβεται, αγκαλιάζοντας κάθε άνθρωπο αδιακρίτως. Και δεν εκπροσωπεί «τη Δεξιά του Κυρίου», όπως ο κ. Πρετεντέρης θέλει να αντιλαμβάνεται μία αμιγώς εκκλησιαστική έκφραση που ουδεμία πολιτική διάσταση έχει. Δεν έχει «ανοιχτούς λογαριασμούς» ούτε με το ΠαΣοΚ, ούτε με οιονδήποτε άλλο φορέα. Ουδέποτε «κέρυξε τον πόλεμο στην κυβέρνηση Σημίτη με αφορμή τις ταυτότητες», γιατί ουδένα λόγο είχε προς τούτο ώστε να αναζητεί αφορμή και γιατί συνεργάζεται, στο πλαίσιο των διακριτών ρόλων μεταξύ Πολιτείας και Εκκλησίας, με κάθε εκλεγμένη κυβέρνηση. Βέβαια, στην υπόθεση των ταυτοτήτων, η Πολιτεία ήταν εκείνη που έκλεισε την πόρτα στο αίτημα της Εκκλησίας για διάλογο, προτού λάβει τις αποφάσεις της ως μόνη αρμόδια, ερήμην τελικά της Βουλής. Ουδέν έκανε «για να ρίξει το ΠαΣοΚ στις εκλογές», γιατί το έργο του φυσικά δεν είναι αυτό. Και πότε αλήθεια «περιποιήθηκε δεόντως με πάσης φύσεως χαρακτηρισμούς τόσο τον πρώην όσο και τον νυν αρχηγό του ΠαΣοΚ», με τον οποίο μάλιστα είχε, κατά τη διάρκεια της θητείας του στο υπουργείο Εξωτερικών, αγαστή συνεργασία; Και με ποιους «χαρακτηρισμούς»; Υπάρχει

έστω και ένας; Και τι σχέση έχει με όποιους ανέντιμους έπαιξαν άθλια παιχνίδια στην πλάτη της Εκκλησίας αποστέλλοντας σε κληρικούς της ταχιδάια «προεκλογικά φυλλάδια για τον “άθρησκο” Παπανδρέου»;

Ο Αρχιεπίσκοπος και ο υποψήφιος Δήμαρχος Αθηναίων όντως «πολιτικά δεν έχουν τίποτε να πουν» – και δεν είπαν – γιατί ο καθένας σέβεται τον ρόλο του. Όσο για το ζήτημα της νέας Μητρόπολης, όσο και αν πολιτικώς μπορεί να ερμηνευθεί, για τον Αρχιεπίσκοπο είναι μόνον θέμα που αφορά στην πνευματική ζωή των πιστών.

Ως προς το «ποιος κοροϊδεύει ποιον» και την εξήγηση του κ. Πρετεντέρη ότι «ο Αρχιεπίσκοπος κοροϊδεύει τον κόσμο όταν λέει ότι ο υποψήφιος του υποσχέθηκε μια Μητρόπολη, την οποία ο άνθρωπος δεν έχει υποσχεθεί», σας παραπέμπω στις σχετικές δηλώσεις του κ. Σκανδαλίδη.

ΧΑΡΗΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ

Διευθυντής Γραφείου Τύπου
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

Ο κ. Ι. Κ. Πρετεντέρης απαντά:

Φαίνεται ότι ο κ. Χ. Κονιδάρης απουσίαζε από τον τόπο την τελευταία εξαετία. Και ούτε έμαθε τίποτε για τις «λαουσνάξεις», ούτε άκουσε ποτέ τα κηρύγματα του Αρχιεπισκόπου, ούτε αντιλήφθη τι συνέβη στις εκλογές. Αν τώρα ο Αρχιεπίσκοπος κατάλαβε ότι εσφαλώς, άλλο ζήτημα.

Καλώς ή κακώς, ο γράφων δεν απουσίαζε. Οπως δεν απουσίαζε και μια μεγάλη μερίδα του ελληνικού λαού, η οποία όταν άκουγε τον Αρχιεπίσκοπο να ευγνωμονεί μετεκλογικά «την Δεξιά του Κυρίου» δεν περίμενε ποτέ ότι ο υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων του ΠαΣοΚ θα μετατραπεί μια ημέρα σε πλασιέ μητροπολιτικού ναών.

Η Βουλή των Εφήβων και η τηλεοπτική κάλυψη

Από τον κ. Νίκο Ρούσσο

Η ενδέκατη σύνοδος της Βουλής των Εφήβων άρχισε την Παρασκευή 1/9 και τελείωσε τη Δευτέρα 4/9. Μέσα στο Σαββατοκύριακο οι «εφηβοί βουλευτές» συνεδρίασαν σε επιτροπές, αντίστοιχες των Διαρκών Επιτροπών της Βουλής των Ελλήνων, ώστε να αναφέρουν προβλήματα και υποθέσεις που τους απασχολούν. Δυστυχώς η ΕΡΤ ΑΕ, η οποία έχει τα δικαιώματα της τηλεοπτικής κάλυψης, αποφάσισε να μην καλύψει ζωντανά καμία από τις συνεδριάσεις και να μην προβάλει ούτε αποσπασματικά τα βασικότερα σημεία από τους λόγους των παιδιών. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και το κανάλι της Βουλής, με τη σειρά του αρνήθηκε να μεταδώσει τις συνεδριάσεις. Αν ζούσε ο Αντώνης Σαμαράκης δεν νομίζω ότι θα άντεχε να δει τη σημερινή τροπή που έχει πάρει ο θεσμός, για τον οποίο πάλευε τόσα χρόνια. Εξάλλου, αν θυμάστε από πέρυσι, η φαντασία φέρνει... νύστα στην εξουσία αφού η υπουργός Παιδείας Μαριέττα Γιαννάκου κοιμήθηκε για λίγο μέσα στο Κοινοβούλιο. Λογοκρισία δέχθηκε η Βουλή των Εφήβων και από το σύ-

νολο του κυριακάτικου Τύπου, καθώς σχεδόν καμία από τις εφημερίδες δεν έκανε αναφορά στο θέμα...

ΝΙΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
Αθήνα

Για την παραλία του Μοσχάτου

Από τον κ. Θ. Κοκκινιά

Η κατάσταση στην παραλία του Μοσχάτου είναι πλέον απαράδεκτη. Δίπλα στα ολυμπιακά ακίνητα, δίπλα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εκεί όπου μας είχαν πει ότι θα γινόταν μητροπολιτικό πάρκο, είναι τώρα καταλυσιμός Τσιγγάνων. Το φαινόμενο έχει παρατηρηθεί εδώ και αρκετούς μήνες, αλλά παρά τις καταγγελίες που έχουν γίνει κατά συρροή από κατοίκους της περιοχής – είχαμε καταντήσει γραφικοί από τις συνεχείς καταγγελίες –, η κατάσταση χειροτερεύει κάθε ημέρα. Ο χώρος μεταξύ του Beach Volley και της μαρίνας του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας είναι τώρα γεμάτος από σκουπίδια, μερικούς καμένους (κάποιοι έβαλαν φωτιά σε κάποια σκουπίδια) και ακόμη και οι άνθρωποι που, παρά τις ανύπαρκτες υποδομές, προσπαθούσαν να αξιοποιήσουν και να ευχαριστηθούν τον χώρο έχουν πλέον απυθώσει και δεν πλη-

σιάζουν την περιοχή. Θα έπρεπε να ντρέπονται οι υπεύθυνοι που πετάνε το μπαλάκι της ευθύνης ο ένας στον άλλο με τη δικαιολογία ότι δεν έχουν δικαιοδοσία. Πότε θα μπορέσουμε να βγάλουμε τα παιδιά μας βόλτα σε έναν όμορφο χώρο δίπλα στη θάλασσα, όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός; Θα απαντήσει κανείς; Ή μήπως γίνομαι (πάλι) γραφικός;

Θ. ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ
Μοσχάτο

Υ.Γ.: Όλα όσα λέω μπορούν να διασταυρωθούν εύκολα: αρκεί μια βόλτα στην περιοχή και μια ερώτηση στο υπουργείο για τον αριθμό των καταγγελιών.

Για το κόστος του Κτηματολογίου

Από την κυρία Μπέτυ Καλέκη

Σχετικά με το άρθρο της εφημερίδας σας στις 19.8.2006, σελ. 22, με τίτλο: «Διπλό θα πληρώσουν οι ιδιοκτήτες το “χαράτσι” του Κτηματολογίου», θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε, για την καλύτερη ενημέρωσή τόσο τη δική σας όσο και των αναγνώστών σας, τα ακόλουθα: Στον επεξηγηματικό πίνακα που έχετε στο άρθρο σας σχετικά με το κόστος του Κτηματολογίου σε 100 περιοχές της Αττικής, διευκρινίζουμε ότι αρκετές από αυτές τις περιοχές ανήκουν στα παλιά προγράμματα κτηματογράφησης και, σύμφωνα με τον νέο Νόμο για το Κτηματολόγιο 3481/2006 όσον αφορά τις ιδιοκτησίες που ανήκουν στα παλιά προγράμματα, οι πολίτες θα καταβάλουν μόνο το σταθερό τέλος των 35 ευρώ και όχι το μεταβλητό σκέλος του 1 τοις χιλίοις. Προφανώς εκ παραδρομής υπολογίσατε το μεταβλητό σκέλος και για τις περιοχές για τις οποίες δεν θα εισπραχθεί. Οι περιοχές αυτές είναι: Αγίου Δημητρίου, Γέρακα, Ελευσίνος, Ζωγράφου, Καισαριανής, Μαγούλας, Χαλανδρίου, Αγίας Παρασκευής, Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Αιαντείου, Αμαρουσίου, Αμπελακίων, Αρτέμιδος (Λούτσα), Βριλησίων, Βύρωνος, Γλυκών Νερών, Δραπετσώνας, Κερατσινίου, Κορυδαλλού, Μελισσίων, Νέας Περάρας, Νέας Σμύρνης, Νέου Ψυχικού, Νικαίας, Παιανίας, Περάματος, Σαλαμίνας, Σεληνίων, Σπάτων - Λούτσας, Φιλοθέης, Χολαργού.

Για τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, γκαράζ) θα καταβάλλεται τέλος 20 ευρώ μόνο αν οι χώροι αυτοί είναι αυτοτελείς ιδιοκτησίες και όχι παρακολουθήματα του διαμερίσματος, αναφερόμενα ως τέτοια στον ίδιο συμβόλαιο. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση.

Για το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
ΜΠΕΤΤΥ ΚΑΛΕΚΗ

Λόγια και έργα των κυβερνώντων

ακρίβεια, τη διαφθορά, την Παιδεία, την Υγεία, το περιβάλλον, την κοινωνική πρόνοια και τέλος πάντων με την καθημερινότητά μας. Από το σημείο αυτό όμως ως εκείνο που ο κ. Πρετεντέρης αγωνιά γιατί για την αξιωματική αντιπολίτευση «πέρα βρέχει», υπάρχει μεγάλη απόσταση. Τι ενδιαφέρει τον αναγνώστη, ανεξάρτητα από την πολιτική του τοποθέτηση, αν η αξιωματική αντιπολίτευση δεν καταλαβαίνει; Αυτό είναι δικό της πρόβλημα. Και σε τελευταία ανάλυση γιατί θα πρέπει αυτή να κάνει ό, τι είναι δυνατόν για να έλθει στην εξουσία; Θα περιμένα από τον κ. Πρετεντέρη με τη δύναμη που του παρέχει η στήλη να κάνει προτάσεις προς υπουργούς, δημάρχους, κοινοτάρχες, πρυτάνεις, διευθυντές οργανισμών,

ΔΕΚΟ και όλους που κατέχουν δημόσια θέση που σχετίζεται με την ποιότητα ζωής μας. Είναι προφανές ότι ελλιπής και αποσπασματική είναι η αντιμετώπιση, τις περισσότερες φορές των προβλημάτων που προκύπτουν, αλλά και των χρόνιων προβλημάτων που είχε δεσμευτεί η παρούσα κυβέρνηση να επιλύσει. As βοηθήσουμε όλοι με προτάσεις να δουν οι υπεύθυνοι την πραγματικότητα. Είναι βέβαια γνωστό ότι αποτελεί μέρος των γονιδίων μας, ίσως από κεκτημένη ταχύτητα της αρχαιοελληνικής κληρονομιάς, να έχουμε όλοι άποψη για όλα και να θεωρούμε ότι η δική μας άποψη είναι η σωστή. Αν σε αυτό προσθέσουμε και κάποια μικρή ή μεγάλη πολιτική ή άλλη σκοπιμότητα τότε η διατύπωση γνώμης απέ-

χει πολύ από το να είναι πραγματικά αντικειμενική. Αλλωστε οι κατέχοντες ικανότητες διατύπωσης αληθοφανών, αλλά στην ουσία εσφαλμένων επιχειρημάτων πρωτοστατούν στην πολιτική αντιπαράθεση. Αυτό το έχει καταλάβει ο κάθε πολίτης γι' αυτό και δεν δίνει μια μεγάλη σημασία στα «λόγια τα μεγάλα» και περιμένει έργα. Ο λαός έχει την ωριμότητα και την ευφυΐα να τιμωρεί με την ψήφο του όσους τον κοροϊδεύουν, αρκεί να υπάρξει και η ανάλογη πίστωση χρόνου. Με αυτήν την έννοια φυσικά δεν συμφωνώ με το μονόσπλο στο ίδιο τεύχος σας, ότι έχει δοθεί «μακρά πίστωση χρόνου» στην παρούσα κυβέρνηση. Αν μακρά πίστωση χρόνου είναι τα δυόμισι χρόνια, τότε τι πρέπει να πει κανείς για δεκαετίες;

ΛΟΥΚΑΣ Χ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών